

10 Must do's in Leuven

I luv Leuven

Leuven biedt alles wat je kunt wensen in een stad - een gezellige 'stad op mensenmaat' met het kosmopolitische gevoel van een metropool. Ontdek de sporen van de geschiedenis, geniet van de creatieve en culturele sfeer, de levendigheid van de universiteit en haar studenten, het grote aanbod aan cafés, restaurants en winkels. Leuven ademt zowel traditie als innovatie.

De stad laat zich makkelijk te voet ontdekken door het compacte stadscentrum. Alles ligt op wandelafstand. Dit zijn de highlights die je simpelweg niet mag missen tijdens je bezoek aan Leuven!

www.visitleuven.be

#1 Beklim de toren van de Universiteitsbibliotheek

Terwijl je de trappen omhoog gaat, toont een fototentoonstelling het turbulente verleden van dit gebouw. Boven aangekomen geeft het balkon een indrukwekkend panorama over Leuven. Geniet van het uitzicht! En mis zeker de prachtige Grote Leeszaal niet.



tip Tijdens het academiejaar wordt de beiaard in de toren twee keer per week bespeeld. Vergezel de beiaardier naar boven voor een uniek beiaardconcert.

#3 Ontdek het Groot Begijnhof, een middeleeuws dorp in de stad

Het Groot Begijnhof dateert uit de 13de eeuw. Dit ommuurde dorp is een wirwar van smalle straatjes, binnentuinen, kloosters en huizen gebouwd in traditionele zandsteen. Deze bijzondere plek is erkend als UNESCO Werelderfgoed.



tip Het Klein Begijnhof is een minder bekende, bijna verborgen parel. Het bestaat uit zowat dertig witte huisjes in traditionele stijl.

#2 Bewonder het meesterwerk van Bouts in de Sint-Pieterskerk

Het Laatste Avondmaal is een pareltje van de hand van Vlaamse Primitief Dieric Bouts. De triptiek hangt nog steeds op de plaats waarvoor hij oorspronkelijk werd geschilderd. Dit meesterwerk en andere kunstwerken kan je gratis bewonderen in de kerk.



tip Door een mixed-reality bril komen de kunstwerken in de kerk weer tot leven. Ontdek het fascinerende verhaal van de kerk en haar kunstschaten.

#4 Drink een pintje op de Oude Markt, 'de langste bar van Europa'

Geniet van een biertje op dit unieke plein! Nergens in Europa vind je meer cafés op één plek. Het is dan ook niet te verwonderen dat dit de meest populaire ontmoetingsplaats van Leuven is. De cafés bieden een uitgebreid gamma aan Belgische bieren. Schol!



tip Ga mee met een begeleide kroegentocht. Je proeft in elk café een ander lokaal biertje en ontdekt de bijzonderheden van elk brouwsel.

#5 Tel de standbeelden van beroemde figuren op het Stadhuis

Het icoon van Leuven is het Stadhuis, een van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld. Gebeeldhouwde scènes beelden Bijbelse taferelen uit. Een heuse 'Hall of Fame' met 236 beelden van historische figuren siert de buitenkant van het gebouw.



tip Ga mee met de dagelijkse rondleiding en bewonder het interieur van het Stadhuis: de wandelzaal, de gotische zalen en de prachtige salons.

#7 Ontdek de thuisstad van Stella Artois

Volg de interactieve rondleiding in de Stella Artois brouwerij. Je ziet alles van de brouwhal tot de vullijnen in volle actie. Duik in de wereld van het bierbrouwen en geniet na de tour van een fris getapte Stella - rechtstreeks van de bron.



tip Ga naar de geboorteplek van Stella Artois, voormalige brouwerij De Hoorn. Hier werd het Stella Artois-bier voor de eerste keer gebrouwen in 1926.

#9 Vind rust en stilte in groene oase Abdij van Park

Deze prachtige abdij is een van de best bewaarde kloosters in België. De gebouwen, poorten, kerk, watermolen en zelfs de schuur en de ommuurde groentuin zijn praktisch onveranderd gebleven sinds de 17de eeuw. Een serene oase net buiten het stadscentrum.



tip Elk jaar in de lente is Abdij van Park het decor voor Passie van de Stemmen. Topensembles brengen er polyfonische muziek in een fantastische setting.

#6 Bezoek de oudste katholieke universiteit van Europa

Wandel rond en ontdek de historische colleges van KU Leuven. Start je ontdekking aan de Universiteitshal, oorspronkelijk de lak-enhal van de stad. Ook het Anatomisch theater, de Kruidtuin en het Arenbergkasteel maken deel uit van het rijke universitaire verleden.



tip De opening van het academiejaar wordt traditioneel gevierd met de Stoet der Togati, waarbij de professoren in academisch gewaad door de stad gaan.

#8 Rijd met de fiets door Leuven

Leuven is dé fietsstad bij uitstek. Eigenlijk hoeft je geen gebruik te maken van openbaar vervoer, want je raakt overal met de fiets. Fietsen is bovendien een fijne en snelle manier om de stad - net als een echte Leuenaar - te ontdekken!



tip Fiets naar de groene rand van de stad en je wordt omringd door uitgestrekte velden. Een aanrader is ook de fietsroute die vier Leuvense abdijen verbindt.

#10 Kunstliefhebbers, trek naar M

M Leuven herbergt een collectie van zowel oude als hedendaagse kunst. Visuele cultuur van heden en verleden staat er in een indrukwekkend decor. Het museumgebouw werd ontworpen door Belgisch toparchitect Stéphane Beel.



tip Tijdens het jaarlijkse M-izomer muziekfestival wordt het dakterras van het museum omgetoverd tot pop-up bar. Mét spectaculair uitzicht over Leuven.