

ILUVLEUVEN



LEUVEN



ILUVLEUVEN WANDELING



- TOERISME LEUVEN

- PICKNICKPLEK

1. Stadhuis
 2. Sint-Pieterskerk
 3. Mechelsestraat
 4. Busleydengang
 5. Sint-Geertruiabdij
 6. Klein Begijnhof
 7. Dijebrassen
 8. Wagehuys
 9. Oude Markt
-
10. Het Heilige Geestcollege
 11. Ransbergpark
 12. Dije-eend en Dijeplek
 13. Groot Begijnhof
 14. Van Dalecollege
 15. Atrechtcollege
 16. Hogeschoolplein
 17. Pauscollege



WANDELING

1.	Stadhuis	7
2.	Sint-Pieterskerk	7
3.	Mechelsestraat	9
4.	Busleydengang	9
5.	Sint-Geertruiabdij 	9
6.	Klein Begijnhof	11
7.	Dijleterrassen 	11
8.	Wagehuys	11
9.	Oude Markt	13
10.	Het Heilige Geestcollege	13
11.	Rambergpark 	13
12.	Dijle-eend en Dijlepark 	15
13.	Groot Begijnhof	15
14.	Van Dalecollege	15
15.	Atrechtcollege	17
16.	Hogeschoolplein	17
17.	Pauscollege	17

FIETSTOCHT

1.	Martelarenplein	19
2.	Abdij van 't Park 	19
3.	Sint-Lambertuskapel	21
4.	Kasteel Van Arenberg 	21
5.	Groot Begijnhof	21
6.	Dijle-eend en Dijlepark 	23
7.	Kruidtuin	23
8.	Klein Begijnhof	23
9.	Sint-Geertruiabdij 	23
10.	Dijleterrassen 	23
11.	Sint-Pieterskerk	25
12.	Stadhuis	25
13.	M-Museum Leuven	25
14.	Universiteitsbibliotheek	25



= Picknickplek

ILUVLEUVEN

ROMANTISCHE WANDELING
EN FIETSTOCHT IN LEUVEN

Leuven is een stad vol romantiek.

De fraaie oude gebouwen, de charmante binnenpleintjes, de eindeloze terrassen, de verborgen hoekjes... Klein genoeg om niet verloren te lopen en groot genoeg om eindeloos te flaneren. Ontdek de verhalen van de verborgen verleiders van de stad. Te voet of met de fiets, Leuven is een paradijs voor zoete dromers en warmbloedige zielen.



Concept en realisatie : Toerisme Leuven

Foto's : Toerisme Leuven, Paul Laes, Stadsarchief Leuven

Tekst en redactie : Bart Claes, Wartaal

Met dank aan : Luc Philippe

Ontwerp en illustraties: Margot De Group

Drukwerk : Swinnen Printing

v.u. Dirk Vansina, schepen van toerisme



СІМІ-ТІСЯЧІ, АКАКІ
ГІЖУЛЕН

БІЖНО СІМІ
ГОДА

ILUVLEUVEN WANDELING

1 STADHUIS GROTE MARKT

Een prinselijke nacht in het stadhuis

Het wereldberoemde gotische stadhuis is het romantische hart van Leuven. Elke zonnige zaterdag kan je de pasgetrouwde koppeltjes bewonderen die dolgelukkig de trappen naar de Grote Markt afdalen. Het ideale decor voor trouwfoto's! De trouwzaal zelf bevindt zich in de fraaie salons van het stadhuis. Als de muren hier konden spreken, zouden ze misschien wel over het eerste liefdesafspraken van prins Leopold vertellen. Als prille kroonprins was hij samen met zijn vader, de koning, en broer te gast op een bal in Leuven. Omdat er in de stad geen hotel chique genoeg was, richtte het stadsbestuur de salons in als luxueuze overnachtingsplaats. Uiteraard droomden heel wat Leuvense meisjes van een nacht met de kroonprins. Of prins Leopold ook een Leuvense schone na het bal mee naar het stadhuis nam, is een goed bewaard geheim. De latere vorst kreeg hoe dan ook een standbeeld in een nis aan de zijde van de Naamsestraat.

2 SINT-PIETERSKERK GROTE MARKT

Een adellijk huwelijk

Al eeuwen zijn ze onafscheidelijk samen: de Sint-Pieterskerk en het stadhuis, allebei onvergetelijke voorbeelden van Brabantse hooggotiek. Net als het stadhuis is de Sint-Pieterskerk een gedroomde plek voor een – ditmaal kerkelijk – huwelijk. Als de zon door de hoge gotische ramen speelt, baadt de kerk in een romantisch lichtspel. Hertogen, gravinnen en andere leden van de middeleeuwse adel kozen deze plek om er hun jawoord aan elkaar te geven. Hertog Hendrik I van Brabant en zijn echtgenote Machteld van Vlaanderen liggen hier trouwens nog steeds begraven, maar niet aan elkaars zijde. Eeuwig naast elkaar vonden ze misschien wat te lang. Het graf van de hertog staat in het hoogkoor, de hertogin deelt een grafmonument met hun dochter Maria van Brabant in een nis in de kooromgang.